

Cao de agua portuguese

– En ægte vandhund



Man mener, at der i dag er ca. 70 portugisiske vandhunde i Danmark. De første blev importeret hertil for omkring 20 år siden.

MENTALITET: Aktiv, selvstændig, stolt, hårdfør og meget udholdende. Meget intelligent, arbejdsvillig, charmerende og beslutsom.

BEHOV: At være en aktiv del af familiens liv, og gerne aktiviteter i vand.

STØRRELSE: Hanner 50-57 cm. Tæver 43-52 cm. Vægt: Hanner: 19-25 kg. Tæver: 16-22 kg.

PELS: Rigelig og beskyttende pels, uden underuld. To pelsvarianter: Den ene med lang, bølget pels som er svagt glansfuld og af blød struktur. Den anden er kortere, krøllet, mere tæt og mat.

FARVER: Ensfarvet hvid, sort eller brun, eller flerfarvet med hvidt. Klippes ofte i karakteristisk "løveklip".



Den **AMERIKANSKE PRÆSIDENTFAMILIES** valg af hund, en cao de agua portuguese, har givet racen en helt enorm opmærksomhed - men den nyvalgte **PRÆSIDENTHUND** kan stå distancen i medierne, da den ikke blot er en skøn og charmerende familiehund, men også besidder helt **UNIKKE BRUGSEGENSKABER**

■ TEKST: WIEGAARDEN/MARLENE HEDEGAARD
FOTO: WIEGAARDEN/
MALENE REISMER VESTERGAARD

Helt tilbage til gammel tid var cao de agua portuguese, eller portugisisk vandhund, som racen kaldes på dansk, udbredt langs Portugals kyster, hvor hundene blev anvendt af fiskere til at hjælpe i fiskeriet og til at bevogte deres udstyr. I dag, hvor fiskeriet er under kraftig modernisering, er den portugisiske vandhund blevet mere sjælden.

En spændende historie

Den portugisiske vandhunds evner som svømmer og dykker er helt uovertrufne, hvilket tidligere gjorde den til en uundværlig hjælper for fiskerne. Hundene var med i bådene og sprang af sig selv i havet og dykkede – helt op til otte meter dybt – for at fange og appportere undslupne fisk, ofte i meterhøje bølger. De sprang også gerne i for at appportere årer eller hjælpe med at hale garn ind. Hundene kan svømme meget langt, hvorfor de



Barack Obama havde lovet sine døtre en hund, hvis han vandt det amerikanske præsidentvalg. Da sejren var i hus, kom også en portugisisk vandhund ved navn Bo i hus. Hunden har skabt kolossal opmærksomhed, og der er allerede udgivet flere bøger om den. (Foto: Scanpix)

også benyttedes som kurér mellem båden og land. På land havde fiskerne også stor glæde af hundene, idet de fungerede som

vagthunde, der bevogtede både deres ejere samt fiskerens både og udstyr. Denne modige og selvstændige race blev skattet meget højt. De havde ret ▶



Den portugisiske vandhund var tidligere fiskernes uvurderlige hjælper og den er stadig vild med at svømme og dykke.



Mette Manstrup har selv to portugisiske vandhunde og er meget fascineret af deres spændende baggrund, som hun mener fortæller meget om den moderne vandhunds adfærd.

til samme andel af fangsten som bådens besætningsmedlemmer og en matros blev udnævnt til at tage sig af dem, hvilket var en særlig ære.

Vandhundens mentalitet

Mette Manstrup, som selv har to por-

tugisiske vandhunde, faldt pladask for racen for omkring 13 år siden, da hun var på udkig efter hvad hun kaldte "den perfekte hund for mig".

- Det var kærlighed ved første blik og jeg har aldrig fortrudt mit valg. Den portugisiske vandhund er en skøn race at leve med, fortæller Mette. - Den er tæt knyttet til sin ejer, men på en diskret måde. Den er god til at tilpasse sig; den venter gerne, når der er ro i familien og vil gerne være med, når der sker noget. På den måde er den ikke rastløs. Den er tilmed meget velopdragen af natur og nem at have med at gøre.

- Hundenes egenskaber hænger sammen med deres historie. Fiskerne kunne jo ikke bruge hunde, der stak af, så snart de kom i havn, eller som peb og var rastløse ombord på bådene. Racens historie fascinerer mig i det hele taget meget, og jeg mener, at man ved at vælge en race, med så klart defineret en baggrund, ved meget mere om, hvilken type hund, man får hjem i familien, forklarer Mette.

En social arbejdshund

Omvendt stiller hundens egenskaber også krav til ejeren, som skal være

opmærksom herpå i dagligdagen med en portugisisk vandhund.

- Den portugisiske vandhund egner sig ikke til at være alene hjemme otte timer om dagen, selvom den i dag fungerer fint som selskabshund. Den er meget social og trives helt klart bedst med at være med i din hverdag, siger Mette. - Den er let at have sammen med andre hunde og dyr, og vil også gerne arbejde og udnytte sin høje intelligens. Vi bor ved vandet, og hundene svømmer stort set hver dag året rundt, hvilket de sætter stor pris på.

I Portugal og i Sverige, hvor racen er langt mere udbredt, arrangerer man specielle konkurrencer, hvor hundene f.eks. konkurrerer i at hente trosser ind og lignende, men det findes der ikke noget af i Danmark. Derimod kan man sørge for at give hundene mulighed for at svømme og gerne sejle, samt bruge dem aktivt i lydighedstræning, agility eller spor – alt sammen aktiviteter, som de nyder.

- Den er lærevillig, men man skal forstå at "snakke sig til rette" med den – man kan ikke kommandere rundt med en portugisisk vandhund, dertil er den for stolt og selvstændig.

Den særlige løveklipping

Den særlige klipping – løveklip – som er karakteristisk for portugisisk vandhund, har også sin begrundelse i hundens baggrund som fiskernes hund. Man klippede pelsen på hundenes bagkroppe fordi deres kraftige pels ellers blev for tung i vandet. Pelsen på snuden klippede man fordi hunden ellers fik det lange hår i øjnene, når den dykkede. Pelsdusken på hundenes haler klippede man ikke, for bedre at kunne se hvor hundene var, når de kom op af vandet. Denne klipping har man holdt fast i fra Portugals side og dermed i Europa, mens man i USA ofte vælger at "retriever-klippe" hundene, som det kaldes, hvor pelsen klippes lige lang over det hele.

Vil man beholde den flotte løveklipping, skal hundene klippes ca. fire gange årligt – dog oftere, hvis man vil udstille.

Obamas valg

- Det er dejligt, at præsident Obama har valgt at få en portugisisk vandhund, siger Mette. - Det er en skøn race, og vi håber, at den vil kunne drage nytte af den øgede opmærksomhed, så flere mennesker får øjnene op for den. Så vidt jeg ved, var familien Obama på udkig efter en børnevenlig familiehund, der ikke var alt for lille og som var allergivenlig. Edward Kennedy, som er en ven af familien, har tre portugisiske vandhunde, så måske har han anbefalet racen – den er i hvert fald ikke ukendt i de kredse, smiler Mette.

Sundhed

- Det er generelt en sund race, fortæller Mette og fortsætter: - Men der er tilfælde af både HD, PRA og en hjertelidelse hos hundene, hvilket de nordiske opdrættere er meget opmærksomme på. Man har fundet genet for hjertelidelsen og er gode til at HD fotografere hundene. Ellers er det en stærk og robust race, arbejdet i vandet var hårdt, så hundene er skabt til at skulle holde til noget. ■

Den portugisiske vandhund er i dag en aktiv, social og charmerende familiehund. (Foto: Wiegaarden/Jørgen Bak Rasmussen)



GRAFIKER: LUIS